



TM

R. 25

RIJS: fl. 5,25

ELGIË: Bf. 109

SPECIAL

CONAN

DE BARBAAR



JP
JUNIOR
PRESS
STRIP

**DOMINIC FORUNE STAAT VOOR DE
MOEILIJKSTE OPDRACHT VAN ZIJN
LEVEN...
KAN SPIDERMAN HEM DAARBIJ
HELPEN?!**

LEES

**DOWN
SPIDERMAN™ 56**



**JP
JUNIOR
PRESS
STRIP**

Stan Lee PRESENTEERT:

KETEL DER VERDOEMDEN



John Buscema & Michael Fleisher - tekst * John Buscema - tekeningen * George Roussos - kleur
Rob van Eijck - vertaling * BeauType - lettering * Ans Loos - Nederlandse productie en eindredactie

Conan Special is een uitgave van Juniorpress b.v., Naarden.

Copyright © 1990 Conan Properties, Inc. All rights reserved. Conan is a trademark of Conan Properties, Inc.

Printed in Hungary. Oorspronkelijke uitgaven: Conan the Barbarian 159-161-162.





Ik krijg het vage gevoel dat onze hoofdattractie het pleit verloren heeft!

Net zo verloren als mijn vijfhonderd kronen!



Maar toch is het een fantastisch gevecht geweest.

De barbaar heeft het geweldig gedaan...!



En Tonzhog zal tegen de winter wel weer kunnen vechten, daar zet ik mijn leven op in!



Uuuuhhh....

Vast wel. Hij zal niet de eerste worstelaar zijn met een gebroken kaak!

Hé daar, Cimmeriër! Hier, knaap...!



Je hebt prachtig gevochten, kerel...! Echt geweldig...! En als je nog eens zin hebt om te vechten, ben je altijd welkom...!

Goed...! Wie weet...?



Misschien kom ik hier NOG wel eens langs, hongerig en zonder geld voor een paard...!





Maar anders
ga ik....

Bij Crom! Het
spijt me, meisje!

Ooohhh...!



Maar hum mijn enkel....
ik geloof niet dat ik....

Ha, ha....! Pas maar op, bar-
baar....! Zo'n "ongelukje" heb ik
ook gehad, en nu zijn dat meis-
je en ik al **NEGENTIEN** jaar
getrouwd!

Let er maar
niet op!



Ik begrijp niet hoe
dit heeft kunnen gebeuren

H-Het was
evengoed **MIJN** fout,
barbaar. Dat weet
ik wel zeker...!



Ik draag je met plezier
waar dan ook naar
toe, meisje!

Je zult dat ge-
lukkig niet **LANG** hoe-
ven doen, barbaar!



Mijn draagstoel en
dienaren wachten
daar op me.





Mijn naam is Marielle...! Marielle de Bruvahr! Kom mee, ik wil je iets belangrijks laten zien!



Hier! Mijn heldenzaal!

Soldaten, geleerden, staatslieden! Allemaal mannen voor wie ik enorm veel achting heb....!

Ik ben een vurig bewonderaarster van mannen, barbaar.



De belangrijkste van hen is mijn eigen vader. Soms was hij streng en afwezig, maar toch was hij een wereldberoemd redenaar, een man met een ongeëvenaarde kennis en inzicht!

Ik wou dat je hem gekend had, dan had je kunnen zien hoe treffend de gelijkenis is.



Een begaafd beeldhouwer! Dat kan ik zo wel zien....!



Nee, barbaar... beeldhouwster....!

Deze beelden zijn MIJN meesterwerken.







En deze wijn is veel zeldzamer en kostbaarder dan dat goedkope sapje dat Nateesa daarnet inschonk.



Zeg eens eerlijk, barbaar, heb je ooit op alle reizen waarvan je me hebt verteld, een verfijnder wijntje gedronken dan dit?



HMMM!



Bitter.....!



Alsof....



Ha, ha, ha! Alsof wat, gespierde pummel? Kom, vertel het maar!



Eén ding moet ik je nageven! Je hebt genoeg gedronken om zelfs een Darfarische olifant te bedwelmen!

Doet er niet toe! Je bent nu mijn willoze slaaf. Mijn speelgoed! Alleen daar komt het op aan!



Zolang ik je bedwelmd houd, heb je geen eigen wil en doe je alleen nog wat IK je bevel...!

En dus loopt er de dagen daarna een totaal andere Conan aan Marielle de Bruvahr's zijde over de plaatselijke markten en bazars....

Je vindt het nieuwe gewaad dat ik je gegeven heb wel mooi, hè liefje...?

Ja, nou en of! Die zijden stoffen zijn ontzettend verfijnd en kostbaar!



En je nieuwe kapsel, dotje! Ik kan er nauwelijks op wachten! Ik krijg toch wel een lokje van je prachtige haar, hè lieverd?



Ho, ho! Kijk eens wat een lekker stuk daar loopt, vind je niet, makker...?

Die wil ik wel eens een goeie beurt geven....!



We kunnen dat tuig beter negeren, liefje. We kunnen er niet tegenin gaan, want ik zie de stadswacht nergens!



Hoger, idioot...! Til me dan op! Zo krijg ik modderspatten op de rand van mijn rok!

Ja, lieverd. Vergeef me, schatje...!



Kijk toch uit, stomme oen! Pas op! Of wil je al die mooie dingen uit je handen laten vallen...?























Stan Lee PRESENTERT:

HET SCHEDELHUIS

Belgat, een stad in het Grensrijk. Een bedrijvige plaats waar, zoals altijd bij steden, de jongeren naartoe stromen van het omringende platteland, op zoek naar opwinding....



Michael Fleisher
John Buscema
Julianna Ferriter
Rob van Eijck
Beau Type
Ans Loos

Tekst
Tekeningen
Kleur
Vertaling
Lettering
Ned. prod. en eindred.





En, barbaar? Zal ik jou je toekomst eens voorspellen...?



Nou, nou! We hebben hier een vreselijke grote vent in een grijze mantel, hé?



Geeft niet, Borg! We helpen je wel...!

Aha! Dus nu met het zwaard, hé...?



Ik voorspel....

... dat hij straks weer levend en wel is, maar JIJ niet....!

Wie....?



Maar d....

HMFF....!



Hé, kunnen ratten zwaarden hanteren?

AAAAA-AAAAA-AAAAA





Maar die is dood....

Bij Ymirs bloed, barbaar! Zie ik er dan echt zo uit? Als een dode?



Roodbaard!

Ja! Het is je oude vriend Fafnir, de dolle Vanirman! En ik ben niet gesneuveld bij Makkalet, ook al heb ik daar een arm verloren.*

* Lang geleden....!



En zo....

Die tijd in Makkalet duikt nog steeds in mijn nachtmerries op, dat wil ik je best kennen, vriend.



"Er gaat bijna geen nacht voorbij of in mijn dromen zie ik weer die vloot Turanische oorlogsschepen over de Vilayet-zee naar de haven van Makkalet varen....

"Jij en ik waren tenminste zo verstandig om alleen voor het geld mee te doen.....



"Die idiote beroepssoldaten bestormden de hoge havenmuur alleen maar voor de eer en de roem.... van Turan....



"En die muur werd rood van het bloed, weet je nog, kereltje....?

"Als ik zo klein en snel geweest was als jij, hadden die vlamrende pijlen me niet geraakt...."



"..... waardoor mijn linkerarm geamputeerd moest worden!"

"Weet je nog hoe zielig ik er toen bij lag op het dek, tussen de doden en gewonden?"



"Dat was de laatste keer dat je me gezien hebt. Want een uur later....."



"..... vond koning Yezdigerd dat hij niks meer aan me had en hij beval dus om me gewoon overboord te gooien...."

"Twee dagen lang dobberde ik op de golven en hield ik me drijvend door me aan een rottend lijk vast te klampen....."



"Eindelijk, Ymir zij dank, vond een boeremeisje me, dat me uit de zee trok....."



"En zonder haar...."





Alsof....

Bij Ymir...!



Dat ding schoot naar voren en trok me zo van....

Maak je geen zorgen, Roodbaard....! Ik krijg hem wel zo ver dat hij je loslaat!



Schiet verdomme een beetje op! E Een of ander brandend sap begint zich dwars door me heen te vreten...

Bij Crom! Nu schiet er plotseling nog een tak uit, om mij bij jou vandaan te houden...!



Wat....

AAAGGHH!



Helemaal fout, brutale jonge boeven....!

HUH--!?





Wacht eens even, oude vrouw! Ik weet niet hoe je mijn naam kent...

Weet ik, weet ik! Je komt een nieuwe arm halen in plaats van je oude! Ja, jongeman, ik zit al maanden op je te wachten...!



Eens even kijken! Waar heb ik nou toch.....

Die vleermuisvleugel is wel goedkoop, maar ook wel een beetje onhandig!

En deze klauw van een sneeuwvalk past niet, dat is duidelijk...!



Maar misschien....

Ah! Hier heb ik hem! Dat is hem!

Bij de botten van Ymir...!



Nou, waarom staan jullie zo stom te staren? Deze is vroeger toe-
vallig wel van een prachtdemon geweest!



En bovendien kan ik zo wel zien dat hij je perfect zal passen....!









Deze arm is behekst! Hij deed het ZELF en...

Toch heeft hij je daarmee een dienst bewezen, vriend! Kijk maar....!



Toen je niet naar hem keek om mij te roepen, probeerde hij een mes van onder zijn tuniek te trekken!

Als je hem niet gedood had.

Ja...! Dan zou IK daar liggen in ZIJN plaats....!



Mijn vriendin Sireena en ik, we... willen u bedanken!

Graag gedaan, meisjes....! Maak je geen zorgen, jullie zijn nu veilig...!



Dat DENKT hij, de gek! Vooruit, heks...! Laat de arm de barbaar aanvallen....!

Nee! Nog niet! Een vijand aanvallen is geen probleem! Maar zijn beste vriend! Voor ik dat ga proberen...



...moet ik nog een laatste proef met de arm doen...

Nou, ik vind je nieuwe arm leuk, Fafnir. Hij geeft je meer ... karakter...!

Hmmfff...!



Ik hoop wel dat je je netjes gedraagt daar, Sireena!









Pak me dan vast! Want als ik de geheime bezwering uitspreek.....











VERWOESTER IN HET VUUR

Je zult het nauwelijks geloven, barbaar, maar op een of andere manier MIS ik die beestachtige arm die die oude heks me in haar gruwelijke schedelhuis had gegeven.

Maar alles goed en wel....



Michael Fleisher
John Buscema
George Roussos
Rob van Eijck
BeauType
Ans Loos Ned. prod. en eindred.

Tekst
Tekeningen
Kleur
Vertaling
Lettering

...je kunt beter leven
ZONDER arm, dan met een
arm die van een duistere
DEMON is geweest!

Kijk eens aan! Daar
hebben we een paar hitsige
hengsten, zou je ook niet den-
ken, Regina...?

Ik denk dat ik die zwartharige
man wel zijn dorst kan laten lessen voor
... laten we zeggen, dertig kronen...!



Dertig kronen, bar-
baar! Wat vind je ervan...?
En je vriend mag meedrin-
ken voor, eh... de halve
prijs...



Kom met me mee,
roodgebaarde woesteling!
En als het je lukt drie kruk-
ken bier op te krijgen,
betaal ik je vierde...!

Ha! Zo'n soort aan-
bod heb ik nog nooit
geweigerd, kereltje!



... omdat HIJ m....

Maar een hal-
ve man is? Wilde
je DAT zeggen,
slet...?

Fafnir...!

Slik...!



Intussen, in een onge-
naakbare tempel, op
vele mijlen afstand...

Broeders van
de valk...!
Luister...!



In overeenstemming met de eeuwige regels van onze orde zijn we bijeen gekomen om afscheid te nemen van onze vroegere leider, die niet in staat is geweest Conan van Cimmeria uit te schakelen, en dus schande over ons heeft.....



....gebracht. Met zijn dood en mijn verheffing tot leider zal onze broederschap opnieuw zijn reputatie waarmaken van de dodelijkste moordenaarsbende aller tijden!



En nu, Valkmannen, op mijn bevel....

... laat de valken los...!

Zoals u beveelt, heer...



.... de valken zijn gelost...!



Het zijn de beste doders van de lucht, deze trotse vogels. Hun woeste klauwen en scherpe snijvels zijn perfect gebouwd voor het DODEN van een kleine prooi....

... en de vlijmscherpe stalen sporen op hun poten zijn perfect geschikt om MENSEN te doden!



Roep ze terug! I-Ik smeeek je! Roep ze....



De plechtigheid is nu voltooid!
De valkgod is tevreden over ons....!



Hij is UITERST tevreden!

En nu moeten we, om onze mislukking goed te maken, die vervloekte Cimmeriër vinden en hem....

En hoe ga je dat dan doen, idioot....



... als je geen enkel idee hebt waar die Cimmeriër uithangt....?

Die stem! W-Wie is dat....?

Het is de valkgod zelf die tegen ons spreekt!

Kijk hoe hij zijn heilige beeld heeft veranderd van koude steen in.... flakkerende rode vlammen!



Ha...! Ik ben geen vogelgodje, idioot! Ik ben Jergal Zadh, en zelfs goden sidderen voor mij!

Hier in mijn duistere onderwereld, onder mijn absolute heerschappij, kan ik door mijn magische vlam alles zien wat er in de mensenwereld gebeurt....!

Ik koester ook een verschroeiende haat jegens de man die jullie CONAN noemen! En omdat ik door, eh... omstandigheden niet weg kan uit mijn domein....



En dus, enkele dagen later...

O Ongelofelijk! Daar is hij! Precies waar de stem uit de vlam zei dat hij zou zijn....!

Ik, eh, wil je humeur niet bederven, barbaar, maar....

Inderdaad, Roodbaard! Ik heb ze al gehoord..!









Deze keer zal ik
JOU verslaan...!

Millennia geleden,
toen zelfs de tijd nog
jong was, was ik heerser
over de hele aarde!



Zelfs de oudste goden
waren jaloers op mijn macht!
Ze verbanden me naar deze hel-
se onderwereld!

En hier moet ik
blijven tot ik er in
slag de ziel te roven van
een man die, geboren als
barbaar, eens koning
zal worden!



We kunnen omkeren,
Cimmeriër... en proberen ons
een bloedig pad door hun ran-
gen te hakken!



Als ik jou was,
Roodbaard, zou ik zui-
nig zijn op mijn overge-
bleven ledematen!



Erger dan de slachting
bij Makkalet kan dat niet
worden....!

In diezelfde havenstad
heb jij je arm verloren, als
ik me goed herinner.*

* Lang geleden....

Bij de baard van de
ijsreus..! Wil je echt probe-
ren in die kloof te sprin-
gen....?





W-Wat moet ik doen...?



Denk aan alle goden die je kent, Roodbaard! E-En zweer dat je hen de rest van je leven offers zult brengen!

Centimeter voor centimeter klimt de Cimmeriër omhoog langs de rotsachtige helling...



..... totdat....

!Hijg! E Gelukt...!



Ja...! En net op tijd om in de grond getrapt te worden door die vakaanbidders!

Wacht! Ik zie waar je naar kijkt, Cimmeriër, en dat is onze enige kans...!



Het gras.....!





FAFNIR!
MET MIJ
MEE!!







Ik kan alleen
nog proberen
?hijg? bij....



..... mijn vuur-
steen....

Ha! Daar is de vonk die
ik nodig heb! En dat struik-
gewas is nog jong....!



Crom, daar moet
dus veel rook van af-
komen!



HAAA,
VALKEN...!
HAA!

Het :kuch?
lukt...! Je jaagt
?kuch? die beesten
weg!



Maar je kunt mij beter
hier laten, barbaar! Ik heb geen
kracht meer om door te gaan
.....!



Wat....? Je tilt mijn
hele gewicht met één
hand op, alsof ik nog
een klein kind was....!

Geen won-
der dat de Kus-
hieten je Am-
ra* noemen!

* Amra is
leeuw.

Kort daarna, totaal uitgeput, bovenop de rots....

Die verlaten ruïne heb ik al eerder gezien, in mijn geboorteland Cimmeria!



We hebben nu wel iets anders aan ons hoofd dan ons daarover te verwonderen, Cimmeriër....

Maar ik ben blij dat die hier staat....!

De valken...!



Ik krijg het angstige gevoel, Roodbaard....



.... dat alles wat ons vandaag overkomen is....



.... tot doel heeft gehad om ons....

Croms donder! Die poort!









**FAFND
NEED!**



Hè, hè, hè...!
De tijd is eindelijk ge-
komen, mijn ge-
bronsde vriend....



Bij de duistere ne-
vels! Je toorts...!







Heb je hem verslagen? Is dat monster dood?

WIJ leven nog, Roodbaard! Als Crom het wil, worden we hier niet levend begraven!



En meer mogen we van onze goden ook niet verwachten!

Een kans om verder te leven. Meer mag men niet vragen....

En vele valkmannen, die met veel moeite de steile helling aan het beklimmen waren, zouden nu voor hun leven alles overhebben....



Het donderend geraas dat onmiddellijk daarna opstijgt, klinkt als een doodskreet die het einde van de wereld voorspelt....



Conan, heb.... heb jij dat spottend gelach ook gehoord?

DE DRIE NIEUWSTE
SPIDERMAN-COMICS
VAN TODD MCFARLANE
IN ÉÉN ZINDERENDE STRIP

LEES
SPIDER-MAN

SPECIAL
2



JP
JUNIOR
PRESS
STRIP

MCFARLANE

© 1997 Marvel Characters. All rights reserved.

SPIDERMAN-AGENDA 91/92

een no-nonsens agenda, waar
het WEBHOOFD trots op is.



De Spiderman-agenda is het hulpmiddel bij uitstek
voor je huiswerk en bij het verspreiden van de slogan
SUPERHELDEN, MAAK ER GEEN GEHEIM VAN!



Voor f. 7,95 ben je de gelukkige eigenaar van de
SPIDERMAN-AGENDA 91/92.